

Preek over Matteüs 17: 1 – 9

Gemeente,

Dat je in de hemel wilt zijn, zonder dat je weet wat dat precies inhoudt
Dat je los wilt zijn van alle dingen die je zo nodig moet
Dat je zonder reserve, maar vol verlangen en eerbied, je Schepper in de ogen kunt kijken
Dat je niet gehinderd wordt door al die aardse rotzaken
Dat je gewoon kunt leven als volmaakt schepsel van de Allerhoogste
Dat je het licht ziet en er niet door gehinderd wordt
Dat je Jezus ziet, en niets dan Jezus alleen
Dat je los wilt zijn van alle beperkingen van het menszijn
Dat je in de diepste innigheid verbonden bent met Schepper, schepsel en schepping
Dat je je niet bezwaard hoeft te voelen als je even los wilt leven, zelfs van je geliefden
Dat je Gods liefde mag inademen en tot in je diepste vezels mag voelen
Dat je geen remmingen voelt over je eigen bestaan
Dat je onzekerheid totaal verdwenen is
Dat je je geliefd voelt tot in de toppen van je tenen
Dat je niet voortdurend 'aan' hoeft te staan om geaccepteerd te worden
Dat je mag zitten waar je anders steeds op de toppen van je tenen loopt
Dat je je er niet voor hoeft te schamen dat je de afzondering af en toe opzoekt
Dat je je tranen niet tegen hoeft te houden
Dat je je mond mag houden
Dat je stil mag zijn
Dat je voelt dat anderen je alleen maar storen in wie je bent en wat je voelt
Dat je God of Jezus niet hoeft te vertegenwoordigen
Dat je weet dat zij jou in bezit nemen en houden
Dat je nooit uit die sfeer weg wilt
Dat je weet dat je voor eeuwig gedragen wordt in Gods liefde
Dat je verantwoordelijkheden, ook al is het maar voor even, er even niet zijn
Dat je na zes dagen werken, zes dagen klussen, mag rusten bij God
Dat je Mozes ziet en hoort
Dat je weet dat het goed is om zijn woorden in je hart te sluiten
Dat je Elia hoort en ziet
Dat je het vuur van zijn hart in je eigen hart voelt
Dat je weet dat dit maar voor even is
Dat je wil dat dit voor eeuwig door zal duren
Dat je ook weet, dat dat niet gaat, en dat tenten bouwen geen zin heeft
Dat je geen enkele onvolkomenheid meer ziet
Dat je leeft in een krans van liefde, barmhartigheid, zegen en vrede
Dat je, kort gezegd, volmaakt gelukkig bent
Dat je in Jezus, Mozes en Elia ziet hoe alles met alles samenhangt
Dat je voelt dat daar een diepe zegen van uitgaat
Dat je dit als de enige echte realiteit ervaart
Dat je voelt dat de rest je gestolen kan worden
Dat je je, daar hoog op die hoge berg, in de hemel waant
Dat je de volheid ervaart van de verbinding met God en met Jezus
Dat je nu al weet, dat je hier naar terug gaat verlangen
Dat je je als Mozes voelt die Gods aangezicht niet gezien maar wel gevoeld heeft

Dat je je als Elia voelt, die naadloos en zonder hinderlijke onderbreking opgenomen is in Gods wereld
Dat je weet dat je fouten gaat maken zodra dit voorbij is
Dat je nu al weet dat dit eenmalig is
Dat je snapt wat ze bedoelen als ze zeggen dat God alles en in alles zal zijn
Dat je je gedragen weet als op adelaarsvleugelen, ver boven het gewoel van het alledaagse
Dat je uitgetild weet boven de zwarte narigheid van onze dagen
Dat je een berg nodig hebt om bij God thuis te komen
Dat je weet dat de platvloersheid van ons bestaan ons ver van God en Jezus houdt
Dat je dit met iedereen zou willen delen, maar
Dat je ook weet dat niemand dit snapt
Dat je inziet dat ons kennen van God en Jezus hopeloos tekort schiet, juist hier op de berg
Dat je er van alles aan doet om het zo te houden
Dat je machteloos bent temidden van zoveel liefde, schoonheid en licht
Dat je het nodig hebt om deze eenzaamheid te zoeken en te ervaren
Dat je weet dat dat zonder dit licht en zonder deze liefde niet lukt
Dat je jaloers bent op Jezus die stráált van het licht
Dat je niets anders kunt dan stamelen en domme dingen zeggen
Dat je Gods stem verneemt: Deze is mijn geliefde zoon
Dat je denkt en hoopt dat het ook over jou gaat
Dat je weet dat je dit geheim met niemand moet delen
Dat je ook weet, dat je daarom de rest van je leven eenzaam zult zijn
Dat je weet dat je van binnen straalt
Dat je wilt dat iedereen dat ziet
Dat je voelt dat de dood je dichterbij je Schepper brengt
Dat je verlangt naar een onbevungen leven
Dat je kind wilt zijn, kind van God, bemind en tot geluk geschapen
Dat je voor altijd op de berg, in die wolk, wilt blijven
Dat je weet dat er niets anders van belang is dan God en Jezus alleen

Dat alles, lieve mensen, zijn de dingen waarover ik zou willen preken vanochtend.
Maar ik denk, dat ik het hier maar bij laat.

De verheerlijking op de berg.
Niet alleen een mooi verhaal, maar ook een heel groot lied verlangen!

Amen.