

(Het onderstaande heb ik vandaag, 5 oktober 2020, als e-mail aan de PKN verzonden met als onderwerp: "Dringend verzoek: Terugdraaien besluit van max 30 bezoekers per kerkdienst". De PKN is te bereiken via [deze link](#).)

Beste mensen,

Met verbijstering heb ik kennis genomen van [het nieuwsbericht](#) dat de NOS vandaag (5 oktober 2020) heeft verspreid: 'Grapperhaus tegen kerken: maximaal 30 mensen in de kerk en niet zingen'. Uit het bericht blijkt, dat de minister dit heeft 'afgesproken' met de kerken 'na de ophef van afgelopen weekend over drukbezochte kerkdiensten in Staphorst.'

Voor mij is het volkomen onbegrijpelijk, dat vertegenwoordigers van kerken het systeem omarmen, waarbij iedere kerk moet lijden onder de fout van slechts één kerkelijke gemeente. Duizenden kerken krijgen beperkingen opgelegd, omdat er over één kerk ophef is ontstaan.

Welke pastorale of theologische overwegingen zijn hierbij leidend geweest? Ik kan me er geen één voorstellen.

Het is paniekvoetbal, het is ad hoc bestuur, het is volstrekt ongegrond.

Waarom wachten we niet eerst af, of er in de komende tien dagen daadwerkelijk besmettingen geregistreerd worden die rechtstreeks tot deze kerkdienst(en) terug te voeren zijn?

Waarom is de ophef niet gedeëscaleerd, nu ook duidelijk is, dat er niet 600 mensen in één gebouw zaten, maar over 3 locaties waren verdeeld?

Waarom laat de kerk zich meeslepen in maatregelen die geen enkel nut hebben? Sinds 1 juli mogen er weer 100 mensen in een dienst, indien de oppervlakte dat toelaat. Het aantal kerken dat als besmettingshaard is aangemerkt, is nihil; ik heb er sinds die datum niet van vernomen. Er is dus geen enkele noodzaak om het getal van maximaal 100 personen terug te brengen naar 30.

In veel gevallen hebben kerken al te kampen met mensen die zich maar niet aanmelden voor de dienst uit angst voor besmetting. Na deze maatregel zullen er veel meer mensen zijn die wegblijven. En wij predikanten, moeten maar proberen om de kudde bij elkaar te houden. Deze afspraak is funest voor alles wat met gemeenteopbouw en de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerke en haar individuele leden te maken heeft.

Deze afspraak moet met onmiddellijke ingang ingetrokken worden. De minister heeft volkomen gelijk, als hij zegt, dat de kerken niet onder de wetten en regels van het RIVM vallen, en dat de maatregel niet afdwingbaar is.

Wij als kerken hebben dus nogal wat ruimte.

Ik kan mij voorstellen, dat de landelijke kerk direct met de minister in gesprek gaat om de afspraak te herroepen. We hebben als kerken een fout begaan door ons te laten leiden door de waan van de dag, en op onjuiste gronden hebben wij deze afspraak gemaakt. We komen erop terug.

Het is ook mogelijk, dat de landelijke kerk een brief schrijft naar de minister met de eenvoudige mededeling, dat de afspraak als ingetrokken moet worden beschouwd.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Stelt u alstublieft alles in het werk om deze rampzalige afspraak terug te draaien!

Veel plaatselijke kerken en wijkgemeenten zullen u er zeer dankbaar voor zijn!

Ds. Jan de Visser  
Predikant Exoduskerk Middelharnis – Sommelsdijk  
jdevisser@exoduskerk.nl  
06-46201149